



Nieuwerkerk aan den IJssel, 28 mei 2022.

Met leedwezen hebben wij kennisgenomen van het overlijden op vrijdag 20 mei 2022 van onze oud vrijwilliger Freek Eikelhof. Freek heeft veel voor onze vereniging betekend zoals uit onderstaande in memoriam blijkt.

In Memoriam Freek Eikelhof

Freek Eikelhof was een markant persoon. Met zijn luide stem en duidelijk uitgesproken meningen kwam hij soms over als een rouwdouwer. Maar wie hem beter leerde kennen ontdekte dat onder die buitenkant een gevoelig mens huisde met een groot gevoel voor rechtvaardigheid en een sterk geloof. Én een groot gevoel voor humor.



Hij was iemand die zich inzette voor de samenleving en voor de kringen waarin hij zich thuis voelde. Zo heeft hij veel vrijwilligerswerk gedaan voor de toenmalige kerk De Bron (nu de Ringvaartkerk). Later heeft hij zich ingezet voor het cultureel erfgoed van Nieuwerkerk. IJsselsteentjes afbikken zodat die gebruikt konden worden voor de opbouw van molen Windlust. En minstens even belangrijk: zorgen dat het draaiwerk van deze molen goed liep en dat de molenstenen goed gebild waren. Hij wist hoe dat moest want hij kende het productieproces waarbij van graan meel werd gemaakt als zijn broekzak.

Daarnaast was hij vanaf december 1993 meer dan 25 jaar actief als klusvrijwilliger in de Oudheidkamer. Nog steeds komt elke donderdagmorgen van 9 – 12 uur een groep vrijwilligers naar de Oudheidkamer voor onderhoud aan de collectie. Maar Freek heeft de beginperiode meegemaakt toen de grote verbouwingen plaats vonden om de Oudheidkamer te maken tot wat deze nu is. De opbouw van de ontvangstruimte, het leggen van de zoldervloer in de stal en de aanpassingen in de twee hooibergen die achter de Oudheidkamer te zien zijn. Dit waren grote klussen die soms veel kracht vereisten. Freek kon die power leveren want hij was een sterke vent. Maar daarnaast was ook het kleine werk aan hem besteed. Eerst nog in een oude, vochtige schuur waar het 's winters ijzig koud was maar sinds 2010 in de nieuwe werkzolder in veel aangenamer omstandigheden.



Zolang hij mocht auto rijden kwam hij op donderdagmorgen langs. En nadat autorijden niet meer mocht met de buurttaxi. Want zijn hart lag bij de Oudheidkamer. Ook nog toen hij steeds minder kon en het lopen moeizamer ging. Dan kwam hij om kleine klusjes zittend te doen en om te genieten van de kameraadschap tijdens de koffiepauze. En zo blijft hij in onze herinnering.

Johan Knoester

Bestuurslid Historische Vereniging Nieuwerkerk aan den IJssel.